

## Muurschildering met als thema 'Hanzesteden'

**Het kind met treintje op de oude GTW-loods en de blekerij op parkeerplaats De Bleek zijn bekende muurschilderingen in Doesburg. Binnenkort krijgt de stad er nog een met als thema 'Hanzesteden'.**

**Pim Roelofs**

**Doesburg**

De nieuwe muurschildering in Doesburg maakt deel uit van de zogenoemde belevingsroute Hanzesteden. In veertien Hanzesteden in Nederland en Duitsland komen metershoge muurschilderingen

langs de 450 kilometer tellende fietsroute. De eerste is in het Duitse Kalkar is al klaar en de tweede in Harderwijk is in de maak.

De kunstwerken in de overige twaalf Hanzesteden volgen snel, al kan de organisatie nog niet zeggen wanneer Doesburg aan de beurt is en op welke plek een tekening verrijst. „Voor Doesburg is nog geen planning”, meldt Harry van den Broek namens de organisatie.

De muurschilderingen tonen een historisch tafereel met een kwinkslag naar het nu. Dit kan verwijzen naar iets uit de stad of het gebouw van de muurschildering.

