

Goed toeven aan de IJssel

In de rubriek 'Eruit' bezoeken we bijzondere slaapplekken in Nederland of net over de grens. Vandaag: het aan het fraaie Kamper IJsselfront gelegen **Boetiek Hotel Kampen**.

Kampen was in de middeleeuwen een welvarende havenstad binnen de Hanze; een los-vast verbond van onafhankelijke handelssteden in Noordwest-Europa. Onze lage landen kenden destijds negen Hanzesteden. Twee, Elburg en Harderwijk, lagen aan de toenmalige Zuiderzee. Drie daarvan, Deventer, Doesburg en Zutphen, lagen aan de rivier de IJssel en nog eens drie bevonden zich in de IJsseldelta: Hasselt, Hattum en Zwolle. Slechts één Hanzestad lag zowel aan de IJssel als aan de Zuiderzee, en dat was Kampen. Geen wonder dat deze in de 12e eeuw tot bloei gekomen havenstad zich ontpopte tot een van de machtigste handelssteden binnen de Hanze. Al was het maar door het opleggen van tol aan passerende vrachtautoren. Kampen ontwikkelde zich als handelsstad dan ook tot het 'Rotterdam van de middeleeuwen'. Het huidige Kampen heeft de langste winkelstraat van Nederland. Deze Oudestraat slingert zich door de monumentale binnenstad en is een aaneenschakeling van boetiekjes, trendy woonwinkels, hippe kledingzaakjes en speciaalzaken. Evenwijdig aan deze Oudestraat strekt zich langs de IJssel de IJsselkade uit; dit

Kamper IJsselfront wordt halverwege onderbroken door de met goudkleurige katrollen uitgeruste Stadsbrug. Halverwege het zuidelijk deel van het IJsselfront tref je B&B Boetiek Hotel Kampen, gevestigd in een jugendstilpand uit 1910. Het hotel heeft de sfeer en gastvrijheid van een bed and breakfast, maar de entourage van een luxe hotel en wordt sinds 2016 beheerd door Ineke van de Weerd en Jan Bos. Het beschikt over zeven kamers, elk met eigen inrichting, waarvan vier een fraai uitzicht bieden op de ter plekke verrassend brede IJssel en de overige op de binnenstad. Daarnaast biedt het hotel drie stadsstudio's en een compleet ingericht appartement voor maximaal vier personen. Op de begane grond is een gezellige ontbijtkamer waar je van het ontbijt kunt genieten aan een gemeenschappelijke tafel of een tweepersoonstafel. Bij mooi weer kan het op een door parasols beschutte binnenplaats worden geserveerd, die deels wordt begrensd door restanten van de historische stadsmuur van Kampen. Aan de stadszijde ligt schuin tegenover het hotel een afsluitbare, ruime parkeerplaats voor hotelgasten. Eenmaal dat gedaan is het slechts twee minuten lopen naar de Oudestraat, en kan het ontdekken van

Gastvrijheid van bed and breakfast en allure van luxe hotel

de vele historische monumenten en schatten van Kampen beginnen.

Uitje naar een Kamper Ui

Een Kamper Ui is niet het bolgewas waarvan je tranen in de ogen krijgt, maar is de benaming voor spot- en plaagverhalen waarin de pretenties én de domheid van de inwoners van Kampen – maar met name die van de bestuurders – belachelijk worden gemaakt. Deze grappige Kamper Ui-verhalen werden vaak verteld door kooplieden tijdens handelsmissies naar andere Hanzesteden. Een goed voorbeeld van een Kamper Ui is 'De Koe en de Toren'. Rond 1660 werd door geldgebrek de bouw van de Nieuwe Toren stilgelegd. Boven op deze toren begonnen vervolgens plukken gras te groeien. De burgemeester en schepenen van de stad besloten daarom om een koe van een van de vele stadsboerderijen op te hijsen,

zodat zij het gras op de toren weg kon grazen. De koe werd met een touw om de nek naar boven gehesen. Toen de koe halverwege de toren was, riepen de Kampenaren: 'Kijk toch eens hoeveel trek-ie heeft. D'r tong hangt al helemaal uit heur bekl!' Op het plein voor deze Nieuwe Toren staat nu een standbeeld van een wild steigerende koe die met tong uit haar bek vol verlangen omhoog spiedt. Een leerzaam uitje is een bezoek aan Sigarenfabriek de Olifant en Koffiebranderij de Eenhoorn, op nog geen vijf minuten lopen van het hotel. Rond 1430 begon de IJssel nabij Kampen te verzanden, waardoor er geleidelijk een einde kwam aan de voorspoed van de stad. Vanaf de 17e eeuw werd de lakenproductie een belangrijk alternatief voor de verdwenen zeehandel. In de 19e en 20e eeuw kwamen daar het handmatig maken van sigaren en het branden

Praktisch

Kampen (ca. 57.000 inwoners) ligt in het noordwesten van de provincie Overijssel. Kampen heeft twee NS-stations en ligt op 15 kilometer van de provinciehoofdstad Zwolle. visitkampen.nl hotelkampen.nl eenhoorn.eu

van koffie voor in de plaats. Tijdens rondleidingen in de Eenhoorn en de Olifant krijg je een goed beeld hoe arbeidsintensief deze werkzaamheden waren.

Kamper Kogge

Een bezoek aan het noordelijk deel van het IJsselfront is ook aan te bevelen. Dit is onder meer de ligplaats van De Veerman van Kampen; een motorschip dat in het seizoen wordt ingezet voor rondvaarten. Het historisch hoogtepunt ter plekke is een bezoek aan de Koggewerf. Hier meert van tijd tot tijd de Kamper Kogge af; een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de 14e eeuw. Op deze Koggewerf komt de marietijde geschiedenis van de stad tot leven. Je vindt er onder meer een timmerwerkplaats, visrookhuisje en een sfeervolle taveerne met uitzicht over de IJssel. En nu we het toch over uitzicht

hebben; tijdens ons verblijf dineren we in restaurant De Stads-herberg Kampen dat pal aan de IJssel ligt. We hebben een tafel aan het raam en genieten van een schotel gerookte paling, maar ook van een weids uitzicht over de rivier. Daar beginnen de katrollen van de Stadsbrug te draaien en een twee dekken hoog riviercruiseschip vaart onder het opgehaalde brugdeel door. Als we na het diner bij het hotel aankomen, blijkt datzelfde lange en hoge schip voor het hotel te zijn afgemeerd. Zowel Ineke als Jan zijn 'not amused'. „Dit gebeurt te vaak”, zegt Jan briesend. „Ik heb de burgemeester diverse malen daarover proberen te bereiken, maar op het stadhuis geven ze niet thuis.” Hoog tijd dus dat er een grappig Kamper Ui-verhaal over het stadsbestuur de ronde gaat doen, maar ondertussen is het voor Ineke en Jan nog steeds vechten tegen de bierkaai.

